

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet'
zondag 12 november 2017
Spreker: Pieter Jan Korpershoek uit Maasland
Pianist: Suzanne Zijderveld

Thema: 'Wees verheugd door de hoop die u hebt'

Welkom en mededelingen door Sjaan van Roon
Aansteken van de kaars

Zingen: NLB 118, vers 1, 9 en 10

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

10 De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed / Groet (we gaan zitten)

Zingen: Opwekking 337

Mijn hoop is op U Heer,)
mijn kracht is in U Heer,)2x
mijn hart is van U Heer,)
van U.)

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht,
met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Zingen kinderlied 'Ik ben' (via beamer)

Gebet om de opening van Gods Woord

Zingen: Opwekking 445

Bron van levend water, ontspring nu in mij.
Zend uw Geest, o Heilig God,
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k Geef mijn last aan U,
die heel mijn ziel bewaart.

Refrein:

Jezus 3x
Vader 3x
Geest van God 3x

Heer, U bent de Herder, die mij geneest.
Neem mij in Uw armen,
leid mij door Uw Geest
Neem mijn trots, mijn twijfels
en mijn angsten nu
Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.

Refrein:

Jezus 3x
Vader 3x
Geest van God 3x

Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest.
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest
Als je Hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd;
zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Jezus 3x
Vader 3x
Geest van God 3x

Bijbellezingen door Rie Broekman

1 Korintiërs 15 : 19

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

Romeinen 12 : 9 - 21

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. ¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. ¹⁹Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' ²⁰Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. ²¹Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen: NLB 556, vers 3 t/m 5 (Jezus, de haard van uw aanwezigheid)

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Hebreeën 6: 9-20

We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. ¹⁰Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. ¹¹Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. ¹²en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. ¹³Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: ¹⁴'Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.' ¹⁵En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. ¹⁶Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. ¹⁷Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. ¹⁸Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. ¹⁹Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, ²⁰waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.

Overdenking

Gebed

Zingen: Hemelhoog 523 (dit zingen we staande)

1 Ik geloof in God de Vader,
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt Zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2 Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen,
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
Groot is het geheimenis,
Schenkt Hij mij het eeuwig leven,
Dat uit God en tot God is.

3 Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is Mijn lichaam -,
door de wijn - dit is Mijn bloed -,
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Voorbeden en dankzegging

Collecte: 1^e voor onkosten, 2^e voor Voedselbank

Slotlied: NLB 704, vers 1 t/m 3

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen