

Liturgie van de te zingen liederen in de dienst van zondag 24 januari 2016

Spreekster: Ariane Kuijvenhoven  
m.m.v. "Lyf band : Live Your Faith"

**Opwekking 573 – Heer U bent welkom**

**1** We zijn hier bij elkaar,  
om de Koning te ontmoeten.  
We zijn hier bij elkaar,  
om te eren onze Heer.

**2** We zijn hier bij elkaar,  
om te vieren dat Hij goed is.  
En wij prijzen en aanbidden Hem,  
Jezus, onze Heer!

**Refrein:**

Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, grote Koning.  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen.

**Refrein:**

Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom Zoon van God  
Wij richten heel ons hart op U;  
U bent welkom in ons midden.  
U bent welkom in ons midden 3x

**Gezang 434 – Lof zij de Heer**

**1** Lof zij de Heer,  
de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen  
en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

**2** Lof zij de Heer, Hij omringt  
met Zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op  
adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

**3** Lof zij de Heer die uw lichaam  
zo schoon heeft geweven,  
dagelijks heeft Hij u kracht  
en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief,  
die tot zijn kind u verhief,  
ja, Hij beschikt u ten leven.

**4** Lof zij de Heer die uw huis  
en uw haard heeft gezegend,  
lof zij de hemelse liefde  
die over ons regent.  
Denk elke dag  
aan wat zijn almacht vermag,  
die u met liefde bejegt.

**5** Lof zij de Heer met de heerlijkste  
naam van Zijn namen,  
Christenen looft Hem met  
Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

**Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus**

**1** Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

**2** Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

**3** Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

**Welkomstwoord**

**Vertelling 1**

**Gebed met open ogen**

**Opwekking 624 – Wees genadig**

Wees genadig, Heer vergeef mij.  
Wees genadig voor mij.  
Wees genadig, Heer vergeef mij.  
Wees genadig voor mij.

**Opwekking 429 – God wijst mij een weg**

**Refrein:**

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij Zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis; Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

**Refrein: God wijst mij.....**

**Vertelling 2**

**Gebed**

## Aansteken van de kaarsen

### Opwekking 187 – Open mijn ogen

Open mijn ogen,  
'k wil Jezus, mijn Heer zien.  
Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.  
Open mijn oren, opdat ik Uw stem hoor.  
Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam.

### Opwekking 710 – Zegen mij

**1** Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

**2** Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

### Collecte

#### Psalm 68

**1** Maar 't vrome volk, in U verheugd,  
Zal huppelen van zielevreugd,  
Daar zij hun wens verkrijgen;  
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,  
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,  
Ten hoogsten toppunt stijgen.  
Heft Gode blijde psalmen aan;  
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;  
Laat al wat leeft Hem eren;  
Bereidt den weg, in Hem verblijd,  
Die door de vlakke velden rijdt;  
Zijn naam is HEER der heren.

**2** Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil;  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
Ons 't eeuwig, zalig leven;  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
Zelfs bij het naad'ren van den dood,  
Volkomen uitkomst geven.

**3** Gij koninkrijken, zingt Gods lof;  
Heft psalmen op naar 't hemelhof,  
Van ouds Zijn troon en woning;  
Waar Hij, bekleed met eer en macht,  
Zijn sterke stem verheft met kracht,  
En heerst als Sions Koning.  
Geeft sterk' aan onzen God en HEER;  
Hij heeft in Israël Zijn eer  
En hoogheid willen tonen.  
Erkent dien God; Hij is geducht;  
En doet Zijn sterkte boven lucht  
En boven wolken wonen.

#### Psalm 150 – Looft de Heer

Looft de Heer (3x) Hij zij geprezen  
En prijst Zijn naam (2x)

Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cithar, cimbels, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Looft de Heer 3x Hij zij geprezen  
En prijst Zijn naam (2x)

Looft de Heer 3x Hij zij geprezen  
En prijst Zijn naam (2x)

**3** Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

**4** Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
**Dit vers 2x**