

Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap "de Magneet"
Zondag 12 maart 2017 in het Lentiz College
Spreker: ds. Wout van Haften uit 's Gravenzande
Pianist: Suzanne Zijderveld

Zingen vóór de dienst met zanggroep vanaf 09.50 uur

Zingen met zanggroep: Johannes de Heer 213 (vers 2 door gemeente)

- | | |
|---|---|
| <p>1. 't Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op. Al slaat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord, en 't veilig strand voor oog.</p> <p>3. Arme zondaar, zie de kruisvlag wapp'rend langs de oceaan. Weet, de Heer is in het scheepje. Kom, neem uw verlossing aan! Dies rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord. Wij hebben 's Vaders zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.</p> | <p>2. Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen, koeltjes, stuwt het zacht vooruit; golven, steunt gebed en psalmg'zang met uw zilv'ren maatgeluid. Al slaat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.</p> |
|---|---|

Zingen met zanggroep: Johannes de Heer 456: 1, 2, 3 en 4

1. Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê;__
Zij 't levenspad soms ruw, Gaat Gij maar mee,
Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust,
Wacht ik aan blijder kust, Uw sabbats vreê.
2. Al zie ik 't licht verdoofd. Haast voor mijn schreên, (**gemeente**)
En wacht tot rust mijn hoofd. Straks slechts een steen,
Als dan maar in mijn droom, Uw licht mij tegenstroom';
Wat dan mij overkoom', 'k ben niet alleen.
3. Wanneer voor mijn gezicht. De ladder rijst,__
Die naar U, Bron van licht, Mijn ziele wijst,
'k Zie dan in 't bangst gevaar, Uw heil'-ge eng'-len-schaar,
Die U, Al-ze-ge-naar, Al dienend prijst.
4. En wenkt Uw eng'-len stoet. Eens op-waarts mij,__ (**gemeente**)
In 's hemels zon-ne-gloed, Ver-jongd en vrij,
'k Juich dan op hoo-ger toon, Bij 't naadren van Uw troon:
'k Ben eeu-wig nu Uw zoon. En U na-bij !

Welkom en mededelingen (Peter Bolderheij)

Aansteken van de kaars (Dieuwke van der Wel)

Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 81: 1, 4 en 12 (staande)

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte! Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.</p> | <p>4. God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht nu en te allen tijd Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.</p> | <p>12. Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.</p> |
|--|---|---|

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Verootmoediging

Zingen met zanggroep: Opwekking 222: 1, 3, en 4

1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!
3. O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. **(gemeente)**
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.
4. O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst--- in heerlijkheid.

Gebed

Zingen: Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,)
gerust in uw bescherming.) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.)

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied)
van overwinning.) 2x
ik bouw op U en ga in uwe naam)

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
in 't laatste uur)
zal 'k zegevierend ingaan) 2x
in rust met U)
die mij hebt voortgeleid.)

Zingen kinderlied Hemelhoog 207: 1 en 2

1. Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt?
Alles loopt weer uit!
De eerste zonnestrallen,
ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien,
de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt?
Alles loopt weer uit!
2. Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft?
Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd
en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen
Is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft?
Hij is opgestaan!

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Schriftlezing: (door Kees Dijkshoorn)

Mattheüs 4: 12 - 17

12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.

14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' 17

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

Zingen: Nieuwe Liedboek 335 (1x)

Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.

Schriftlezing: (door Kees Dijkshoorn)

Mattheüs 4: 18 - 22

18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.' 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Zingen: Nieuwe Liedboek 335 (1x)

Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.

Prediking: "Oud en vertrouwd"

Zingen met zanggroep: Johannes de Heer 53: 1 en 5 (tweede deel door gemeente)

- | | |
|---|--|
| 1. Ga niet alleen door 't leven die last is u te zwaar Laat Eén u sterkte geven ga tot uw Middelaar Er is zoveel te klagen er is zoveel geweën en zoveel leed te dragen, ga niet alleen en zoveel leed te dragen, ga niet alleen | 5. Welzalig, die 't ervaren dat Hij hun alles is dan kenne z'in gevaren bezorgdheid noch gemis Hij draagt dan in Zijn armen door alle nood hen heen Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen |
|---|--|

In Memoriam Coby Dijkshoorn

Zingen ter nagedachtenis aan Coby Dijkshoorn: Nieuwe Liedboek 904: 1 en 2

- | | |
|--|---|
| 1. Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoede en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. | 2. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommelingen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn. |
|--|---|

Heilige stad (via beamer)

Dankgebed en voorbeden

Toelichting op de collecte (door Nel van Buuren)

Collecte 1^e inzameling is voor de onkosten van deze samenkomst
2^e inzameling is voor de ZOA Vluchtelingen zorg

(Tijdens collecte beginnen met) zingen met zanggroep: Opwekking 123 (gemeente zingt refreinen mee)

Refrein:

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Zingen met zanggroep: Johannes de Heer 199 (tweede en vierde deel door gemeente = refrein)

Refrein:

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van 't heelal.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Refrein

Zingen: Nieuwe Liedboek 704: 1 en 2

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Zegen

Zingen: Opwekking 377: 1 en 4

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen, zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

4. Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.