

Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”
Zondag 27 november 2016 in het Lentiz College, Viering van het Heilig Avondmaal
Spreker: Ariane Kuijvenhoven uit ‘s Gravenzande
Pianist: Suzanne Zijderveld
Thema: Welkom in de strijd!

Welkom en mededelingen (Gerard Leijssen)

Aansteken van de kaars (Nico Buynink)

Het gedichtje voor de eerste advent wordt voorgelezen door Eva Slot

Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 18: 1, 8 en 9 (staand)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.</p> | <p>8. Gij immers zult het arme volk verhogen,
en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen.
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur,
en met mijn God spring ik over een muur.</p> |
| <p>9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.</p> | |

Stil gebed, groet en bemoediging

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 16: 1 en 3

- | | |
|--|--|
| <p>1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.</p> | <p>3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.</p> |
|--|--|

Gebed

Zingen: Opwekking 126

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Kinderlied zingen: Hemel Hoog 691: 1 en 2

1. Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
dat Jezus leeft,
vertel het aan de mensen.
2. Want iedereen moet het weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet het weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet het weten
dat Jezus leeft,
iedereen moet het weten.

Kinderen gaan naar eigen samenkomst

Schriftlezingen: (Herziene Statenvertaling)

2 Timotheüs 4: 6-8

6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Overdenking: Welkom in de strijd!

Zingen: Hemel Hoog 516: 1 en 3

1. Halleluja! Zing voor Jezus,
zittend aan Gods rechterhand.
Halleluja! Hoog verheven,
heersend over zee en land.
Allerwegen klinkt het loflied
voor de Heer, want Hij is goed.
Hij die ons uit alle volken,
vrijgekocht heeft met zijn bloed.
3. Halleluja! Brood des Hemels,
Herder die ons voedt en weidt.
Halleluja! Tot U komen
Zondaars in vrijmoedigheid.
Jezus, Voorspraak,
Vriend, Verlosser,
Hogepriester, pleit voor mij,
Waar bevrijde zielen zingen,
eeuwig aan de dood voorbij.

De kinderen komen terug voor het vieren van het avondmaal

Viering van het Heilig Avondmaal

Uiteenzetting en lezing van de instelling

Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 1, 7 en 8

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.
7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij / even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Gebed en uitnodiging

Zingen: Nieuwe Liedboek 381: 1, 2 en 4

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drink mij met uw brood en wijn.



Rondgang brood – pianospel – rondgang beker

Zingen: Hemel Hoog 177 (2x)

Heer, ik prijs uw grote naam;
Hel mijn hart wil ik U geven,
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Refrein:

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf;
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Dankzegging en voorbede

Collecte 1^e inzameling is voor de dekking van de onkosten
2^e inzameling is voor de plaatselijke diaconie

Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1, 2 en 4 (staande)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen