

Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet”

Zondag 25 september 2016 in het Lentiz College

Spreker: Aat Hoorn

Pianist: Hans Cok

Thema: “Liever mosterdzaad óf zuurdesem? óf allebei?”

Welkom en mededelingen (Nel van Buuren)

Aansteken van de kaars (Gera van Geest)

Zingen: Nieuw liedboek 868: 1, 2, 3 en 4

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft gegeven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegt.

Stil gebed en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Nieuw liedboek 116: 1 en 3

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed

Kinderlied zingen: Wie maakte de sterren die aan de hemel staan

1. Wie maakte de sterren,
die aan de hemel staan?
Wie maakte de zon
en wie maakte de maan?
God is de Schepper van jou en mij!
God maakte alles zo blij!
2. Wie maakte de bloemen
die aan de velden staan?
Wie maakte de bloemen
met blaadjes eraan?
God is de Schepper van jou en mij!
God maakte alles zo blij!
3. Wie maakte de vissen
die in het water zijn?
Wie maakte de dieren
zo groot en zo klein?
God is de Schepper van jou en mij!
God maakte alles zo blij!

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Zingen: Liedboek voor de kerken gezang 55: 1, 2, 3 en 4

1. Weet gij waarmee het koninkrijk
zich vergelijken laat?
Een zaadje, klein, onogelijk,
een mosterdzaad.
2. Als een zaad dat in de aarde glijdt,
Zo zwak is ons geloof,
maar 't wordt een boom die schaduw spreidt
Met tak en loof.
3. De hemelvogels van omhoog
die zoeken naar een nest,
krijgen zijn schaduw in het oog,
en vinden rust.
4. O boom ten hemel uitgespreid
die in de aarde staat!
O edel kruid der eeuwigheid,
O mosterdzaad!

Schriftlezingen: (Marien Boers)

Psalm 78: 70-72

- 70 Zijn keuze viel op David, zijn dienaar,
hij riep hem weg bij de schapen,
71 haalde hem achter de zogende ooien vandaan
en maakte hem herder van Jakob, zijn volk,
van Israël, zijn eigen bezit.
72 Hij was een herder met een zuiver hart,
met vaste hand heeft hij hen geleid.



Lucas 13: 18 – 21

18 Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? 19 Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.' 20 En opnieuw zei hij: 'Waarom zal ik het koninkrijk van God vergelijken? 21 Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordeesemd was.'

Zingen: Hemelhoog 217

Majesteit,
groot is zijn majesteit;
log zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij

Refrein:
Dus verhoog,
maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God
kom en breng lof
Aan Jezus de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit
dwars door de dood
werd hij verhoogd.
Jezus regeert!

Prediking

Zingen: Opwekking 272

Ik dank U wel, mijn Vader)
dat U voleinden zal) 2x
wat U begon in mij.)
Want door uw majesteit
en uw lankmoedigheid
kan ik vertrouwen op U.
Door uw zachtmoedigheid,
uw trouw en liefde
kan ik vertrouwen op U.



Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Evangelische Liedbundel 426: 1, 2, 4 (staande)

1. Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
refrein: Dank, dank, dank o Heer
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen
2. Dank U voor die duizend mooie dingen
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
Ik eenvoudig bij u komen mag.
refrein
3. Dank U voor het wonder in mijn leven
dank U voor uw Geest en voor uw kracht
Dank U dat u alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
refrein

Zegen

